



■ **ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ** ανάγκη για την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου εθνικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση του προσφυγικού πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τη συγκρότηση ενός οργανωμένου υγειονομικού δικτύου, που θα διαθέτει τα κατάλληλα μέσα αλλά και το προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών περιθαλψης των μεταναστών και των προσφύγων και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η ΕΛΛΑΔΑ έχει ήδη δεχτεί τεράστια πίεση και έχει σπρώξει το μεγαλύτερο βάρος από τη διαχείριση των μεγάλων προσφυγικών ροών ως χώρα πρώτης υποδοχής τους. Στην πρόκληση αυτή η ελληνική πολιτεία βρέθηκε απροετοίμαστη. Εξατίας της έλλειψης έγκαιρου και επαρκούς σχεδιασμού, δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα σε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι, για παράδειγμα, εγκληματικό το γεγονός ότι δεν υπήρξε επαρκής μέριμνα για τα εκατοντάδες ασυνόδευτα παιδιά που έφτασαν στα κέντρα υποδοχής και μέχρι πρόσφατα δεν είχε γίνει καν η καταγραφή τους.

Παράλληλα, έχουν δημιουργηθεί νέες μεγάλες ανάγκες στον υγειονο-



άρθρο
του **ΓΙΩΡΓΟΥ**
ΠΑΤΟΥΛΑ*

*Πρόεδρου Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών

μικό τομέα, που ήδη αδυνατούσε να καλύψει τις απαιτήσεις του τοπικού πληθυσμού, εξαιτίας της υποχρηματοδότησης του δημόσιου συστήματος υγείας και των τεράστιων ελλείψεών του σε προσωπικό και μέσα.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ αυτή επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο με την άφιξη των προσφύγων, ο αριθμός των οποίων σε κάποιους δήμους είναι ως και δεκαπλάσιος σε σχέση με τον τοπικό πληθυσμό.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

Απαιτείται εθνικός σχεδιασμός για την προσφυγική κρίση

γνωρίζει από πρώτο χέρι τα προβλήματα, καθώς το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής του ΙΣΑ και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στις περιοχές που πλήττονται από το μεταναστευτικό και προσφυγικό ρεύμα. Οι εθελοντές γιατροί προσέφεραν τις υπηρεσίες τους υλοποιώντας σημαντικές δράσεις ανθρωπιάς και αλληλεγγύης.

Ωστόσο, θα πρέπει, έστω και τώρα, η ελληνική κυβέρνηση να επιδείξει την πρόθυμη σοβαρότητα. Ενα τόσο σοβαρό ζήτημα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με αποσπασματικές πολιτικές που στηρίζονται κυρίως στον εθελοντισμό, παρά το γεγονός ότι από την πλευρά του γίνεται το καλύτερο δυνατό.

Η ΑΝΕΥΘΥΝΗ και πρόχειρη αντιμετώπιση του ζητήματος, που βλέπουμε μέχρι τώρα να γίνεται, εκθέτει τη χώρα μας και απειλεί να ανοί-

ξει τον ασκό του Αϊόλου. Καλούμε το υπουργείο Υγείας να κάνει ό,τι απαιτείται, ώστε να συγκροτηθεί ένα ολοκληρωμένο δίκτυο για την υγειονομική κάλυψη των προσφύγων και των μεταναστών, στο πλαίσιο μιας συγκροτημένης εθνικής πολιτικής.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ο σχεδιασμός για μια εθνική μεταναστευτική πολιτική θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνει:

- 1) Την άμεση πρόσληψη του απαραίτητου υγειονομικού προσωπικού για την οργανωμένη και σταθερή κάλυψη αυτών των αναγκών και την ενίσχυση των υγειονομικών δομών στις περιοχές που δέχονται το προσφυγικό ρεύμα.
- 2) Τη συνεχή καταγραφή των πληθυσμιακών δεδομένων των προσφύγων και των μεταναστών, ώστε να διαθέτει σε σταθερή βάση ακριβή στοιχεία.
- 3) Την οργάνωση των καταυλι-

σμών των προσφύγων με πρόσληψη διοικητικού προσωπικού και ιατρών νοσηλευτών, με άμεσες διαδικασίες και αξιοποίηση της εντοπιότητας.

- 4) Την ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την απασχόληση των προσφύγων ανδρών, γυναικών και παιδιών.
- 5) Τη δημιουργία ιατρείων όλων των επιπέδων εντός των καταυλισμών.
- 6) Την αξιοποίηση των κατασκηνώσεων των δήμων και κοινοτήτων με επινοικίαση.
- 7) Την εκτύπωση φυλλαδίων στη γλώσσα των μεταναστών με θεματολογία ενημέρωση, πρώτες βοήθειες κ.λπ.
- 8) Την καταγραφή των συγγενών των προσφύγων και εντοπισμό σε ποια χώρα βρίσκονται, με σκοπό την ανεύρεση του πιθανού προορισμού (σχεδιασμός ροών κατευθύνσεων προς το εξωτερικό).