



Προς τον κ. Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ
Οδός Μενάνδρου 64
10432 Αθήνα

Αθήνα 27.7.2020
ΑΠ 14409

Αξιότιμοι κύριοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών λαμβάνει γνώση πληθώρα κλήσεων για απολογία προς ιατρούς, οι οποίοι φέρονται να έχουν τελέσει παρατυπίες όσον αφορά την συνταγογράφηση.

Πλην όμως:

1. Τις περισσότερες φορές τα πορίσματα ελέγχου είναι αόριστα χωρίς να επισυνάπτονται τα αναγκαία έγγραφα, όπως είναι κυρίως οι συνταγές οι οποίες αποτελούν το έρεισμα εκδόσεώς τους.
2. Πολλές φορές τα πορίσματα ελέγχου κοινοποιούνται στον ΙΣΑ μετά την παρέλευση τριετίας από την έκδοση των συνταγών, ώστε το πειθαρχικό αδίκημα να έχει ήδη παραγραφεί. Δεν είναι ανεκτό να διώκονται σήμερα ιατροί για συνταγές που εκδόθηκαν το 2015 ή το 2016.
3. Επιπλέον αιτούμεθα να λάβουμε γνώση της συνθέσεως της Επιτροπής Ελέγχου και ειδικότερα της ιδιότητας των μελών της. Οι ασκούντες τον έλεγχο στους Ιατρούς δεν μπορεί παρά να έχουν την ιδιότητα του ιατρού. Έλεγχος των ιατρών ή των ιατρικών τους πράξεων (όπως είναι η έκδοση συνταγών – αρθρ. 1 του Ν. 3418/2005) από μη ιατρούς συνιστά παράνομη άσκηση της ιατρικής και συνιστά ποινικό αδίκημα.

Ο ΙΣΑ είναι υπέρμαχος του ελέγχου ώστε να μην υφίστανται ζητήματα πλημμελούς άσκησης του ιατρικού λειτουργήματος, πλην όμως πρέπει οι έλεγχοι να πραγματοποιούνται με αμιγώς ιατρικά κριτήρια, δηλαδή τα επιστημονικά δεδομένα και όχι με λογιστικά. Η άσκηση της ιατρικής είναι καθήκον του ιατρού και δεν πρέπει να παρακωλύεται για κανένα λόγο.

Με γνώμονα δε την αποτελεσματικότερη προάσπιση της δημόσιας υγείας και την προάσπιση του δημοσίου χρήματος επανερχόμεθα στο αίτημά μας για τη σύσταση κοινής επιτροπής ελέγχου σε συνεργασία με τους ιατρικούς συλλόγους.

Παρακαλούμε να έχουμε τις απόψεις και τις απαντήσεις σας για όλα τα παραπάνω εξαιρετικά κρίσιμα ζητήματα.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ

ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ